

# Hamnposten

---

Juni 2007

---



## Blomsterfester och karnevaler

Kerstin Paulsom minns på sidan 9.

---

## Skeldervikens Byalag 10 år

Thomas Brorsson reflekterar på sidan 2.



## Bastu På Kobaden?

Rolf Malmström undrar på sidan 16.

---



## 10 år, låter det som en lång tid?

Den 21 maj 1997 beslutade de närvarande på ett möte att bilda "Skældervikens Byalag" det startade som en villaägarförening och hade som sin huvuduppgift att försöka pressa el-priserna. Styrelsen tyckte ganska snart att det var fel att bara vända sig till en viss boendeform, villaägarna. I Skælderviken har vi ju både villor, hyresrätter och bostadrätter. Därför slopades medlemskapet i Villaägarnas riksförbund och Skældervikens Byalag (nu med e) antog nya stadgar.

Till medlemmar i interimsstyrelsen utsågs Curt Holmgren, Torgny Bergström, Gertrud Hilford och Lotte Lamberth.

Efter flera styrelsemöten och en "Historisk träff i maj 1998" börjar arbetsformerna för Byalaget framtona. Med god hjälp av Lene Hansson, vår bygdesamordnare, bildades de olika arbetsgrupperna och det första årsmötet höll man i november 1998.

Det skall vi väl fira? Det vore kul om vi kunde hitta på något. Jag tycker att vi redan i höst skall tillsätta en festkommitté. Hör av er till mig eller någon annan i styrelsen om ni vill vara med och ordna någonting, så sätter vi i gång!

Fotogruppen har förresten redan startat med att samla bilder från jubileumsåret. Det kommer att bli en almanacka som alla medlemmar kom-

**Hamnposten** nr 2 - 2007

Årgång 9

Hamnposten delas ut till samtliga 600 hushåll i Skælderviken och skickas till medlemmar i Skældervikens Byalag i förskingringen.

Vi tar gärna emot artiklar eller annat material, lämna till någon i byalagets styrelse, se sidan 19.

Torgny Bergström har sammanställt och redigerat detta nummer av Hamnposten.

mer att få som en gåva i sin brevlåda strax före jul.

Vad har då hänt under dessa drygt 10 år? Ja, jag tänker inte räkna upp allt, men några saker vill jag nämna.

Skälderviken 150 år kommer väl de flesta ihåg? Stort tack till Scouterna och alla andra som ställde upp så att det blev en sådan trevlig dag!

Vårt bästa skyltfönster utåt är ju annars bryggan vid Sven Jons udde. Ett strävsamt gäng snickrar, kånkar på brädor och har trevligt både vår och höst. En del oplanerade möten blir det också efter stormar som förändrar både konstruktion och läge på vår brygga. I början sålde vi bryggaktier för 50 kr/st. Dom gick åt som smör i solsken. Undrar vad dom är värda i dag? Det har förresten blivit en nyemotion också, jag tror att alla aktier blev sålda även den gången.



Grannsamverkan engagerar också. Vi har 27 grupper i gång med sammanlagt ca 300 hushåll. Varför inte alla i byn är med är för mig en gåta. Det kostar bara en medlemsavgift i Byalaget, 50:-/år, sedan är skyltar, tidningen Säkerhet m.m. gratis. Slå er samman i gatan och anmäl er till Lennart Rydberg så fixar han resten. I dessa orostider med motorcykelgäng som flyttar in till vår kommun och organiserade villainbrott mm, gäller det att göra vad man kan för att få ha sina grejor i fred.

Historiegruppen och hembygdsforskarna fortsätter med sina arbeten och vi lär oss något nytt varje gång vi träffas. För övrigt var det några mycket trevliga och välbesökta träffar på Fort Anna där vi fick se gamla bilder från byn och dricka kaffe med "himmabagat". Bra jobbat Historiegruppen!

Knutfester har det blivit några stycken. Skall vi inte ha fler? Det hänger på er föräldrar som har barn i rätt ålder. Vi behöver 4-5 stycken som vill hjälpa till och bilda en arbetsgrupp. Johanna har lovat att hålla i trådarna bara hon får lite hjälp.

Järnvägen, Valhallsskogen, äldreboende, strand och natur samt trafik är frågor som ständigt är på tapeten, liksom den nya tennisbanan.

Vi hade en träff med vårt nya kommunalråd Åsa Herbst för att diskutera just Valhallsskogens framtid. Hon berättade vad kommunen tyckte och vi lade fram våra synpunkter och argument så får vi se vad det leder till. Vi återkommer om detta när vi vet mer.

Till sist vill jag passa på att tacka alla som gör fina insatser för att vi skall trivas och ha det bra i byn och önska alla en härlig sommar med mycket sol och bad.

Thomas Brorsson  
Ordf.

---

Är du inte redan medlem i Skeldervikens byalag, så bli det!

Medlemsavgiften är 50 kr. Du kan sätta in den på bankgiro 5699-9717 eller betala till kassören eller någon annan i styrelsen.

För dessa 50 kr är hela familjen medlemmar.

Du kan vara med i någon av våra grupper/studiecirklar.

Hamnposten får du 2 gånger om året.

Och i år blir det en almanacka till alla hushåll i december.

---

Vi träffades tre kvällar i våras

för att tillsammans titta på bilder och "komma i håg".

Johanna Rundgren summerar de två försatta träffarna sid. 5  
Kerstin Paulsson minns alla åren med Blomsterfester och Karnevaler sid. 10



## Sommar i Skälderviken

Så är då den ljuva sommartid här hos oss och jag tror att ni njuter lika mycket som jag av grillkvällar, sol och bad, semester, kubbspel...ja listan kan försätta länge till så jag tror att jag stannar vid dessa substantiv.

Efter de tre historieträffar vi hade under våren så har jag verkligen fått det klart för mig vilken härlig sommarby Skälderviken en gång varit. En sommarby som verkligen levde upp under sommarhalvåret och blomstrade så länge sommargäster ville vara kvar in på sensommaren. För det var verkligen sommargästerna som såg till att byborna fick något att leva av. Det fanns nämligen under den första hälften av 1900-talet två hotell i byn, Hotell Hoppet och Hotell Skälderviken (båda låg utmed Valhallsvägen).



Byn hade en mängd olika butiker att tillgå, till exempel konditorier, charkuterier, speceriaffärer, Ernst Pålssons sommarbutik, en egen telegraf och taxiservice, post och bank, torghandel. Det fanns en frivillig brandkår och poliskonstapel.

Sommargäster liksom byfolk kunde roa sig på någon av de två minigolfbanor som fanns, spela en runda tennis på någon av tennisbanorna, gå en promenad i det större skogsområde som då fanns här eller ta en promenad längs havet.



Den stora skillnaden var stranden och utbudet som fanns att tillgå. Visste du att det fanns ett herrbad, vilket lång närmast piren, att detta följdes av ett familjebadet och sedan kom ett dambadet. Baden skildes åt med staket och man var tvungen att betala en avgift för att få utnyttja dem, då det fanns tillhörande omklädningshytter. På herr och dambaden fanns det inget tvång att använda sig av några badkläder, vilket det däremot fanns på familjebaden. Efter dessa tre avgiftsbelagda bad kom fribadet, ett bad som saknade hytter och därför också var gratis, badkläder krävdes dock.

Dessa olika bad försvann under olika tidpunkter, alla var helt borta mitten 1960-talet.

Som du säkert vet så har vi inte alltid haft bron över till stranden på den plats den finns idag. Bron över till stranden gick där pirarna börjar idag. Den bro vi använder oss av idag byggdes 1971.

Från att ha varit en sommaridyll kom Skälderviken succesivt att bli en del av Ängelholm och byn blev ett "vanligt samhälle". Sommarhusen blev åretrunt villor, fler hus byggdes upp och befolkningen ökade. Samhället kom att förändras och sakta men säkert kom byn att bli den by vi lever i idag.

Jag tycker fortfarande att Skälderviken är en trevlig sommaridyll, men visst hade byn varit bra mycket bättre om vi haft ett lite bättre utbud än vad vi har idag. Ett litet bageri hade ju till exempel varit mycket



trivsamt, kanske några trevliga hamnbodar med diverse försäljning... Samtidigt så ska jag nog känna glädje över att byn trots allt blommar upp en del under sommaren, vi har ju faktiskt fyra matställen att tillgå under denna tid. Något som givetvis är himla bra!

Johanna Rundberg



## En sommar till på tennisbanan vid Hotellvägen.



Det blev inte klart med en flytt av tennisbanan till Lingvallen.

Hur som helst kommer, den till antalet medlemmar mycket lilla, tennisgruppen att försöka få banan spelbar.

Vill du hjälpa till så prata med Johan Flodmark, han kommer att bli jätteglad.

## Tack till gänget....

.... som såg till att byggan kom ut i år också. Den fick göra tjänst ovanligt tidigt i år, 24 grader i vattnet den 10 juni.

Det blev lite besvär med att få flotten på plats, en stor sandbank har lagt sig över bottenförtöjningen så den var omöjlig att hitta.



## Räkna med slätter i år också.

I fjor flöt det på bra. Två, tre som turades om att köra slätterbalken och så där en tio som räfsade och stackade. Vi slår ett slag för det öppna landskapet i år också. Vill du vara med så håll utkik efter lappar på anslagstavlan eller vid järnvägsövergången.





# Blomsterfester och Karnevaler

Våren 1952 samlades några personer, däribland badkamrer Harald Nilsson, målare Ivar Johansson och f.d. lantbrukaren Erik Persson, för att planera något trevligt till sommaren i Skälderviken. Man bestämde sig för en "Blomsterfest" och den 27 juli red Ivar Johansson i täten av ett blomstertåg av hästskjuts, bilar, traktorer med vagnar och lastbilar fyllda med festklädda barn.



1953 utökades Blomsterfesten med en hel veckas program. Söndagen den 19 juli inleddes med blomstertåg, barntävlingar och på kvällen dans på den gamla tennisbanan på torget. Veckan fortsatte med tennistävlingar, fotbollsmatcher, båtfärd till Thorslund, fisketur, musikunderhållning på Familjebadet och danskvällar på Hotell Skälderviken.

Året efter inleddes Blomsterfesten redan på lördagen med dans på den nygjorda dansbanan på torget. På söndagen avgick blomstertåget med ännu fler fordon och deltagare än tidigare år. 1955 blev sommarens blomsterfest en ännu större succé med ca 700 personer på lördagen och nära 4.000 på karnevalsdagen. Blomsterdrottningen, en vacker flicka från Skälderviken blev från och med detta år en tradition.



1956 var det 5-års jubileum och kommittén hade arbetat extra mycket för att ta med lokala och utrikeshändelser i tåget. De följande åren kom ännu fler besökare till festligheterna. Lotterierna hade under åren inbringat inkomster, som gjorde att kommittén beslöt att skänka 5.000 kr till Skäldervikens Municipalfullmäktige att användas till torgets förskönande.



1959 inställdes Blomsterfesten till mångas besvikelse. Flera av de äldre medlemmarna hade lämnat in sin avsägelse. Trots allt trevligt hade det varit slitsamma år. Nu fick nya krafter ta vid.

Sture Svensson, Fritz och Agda Nordberg var de som fick fart på Blomsterfesterna igen. Nu var det Gösta Persson, som red i täten för de 23 ekipagen i blomstertåget. Det blev ett lyckat år tack vare alla medhjälpare och speciellt idrottsföreningens medlemmar. Så fortsatte karnevals- och blomstertåget 1961 med ännu fler ekipage med nästan alla årets aktuella händelser.

1962 ställdes Blomsterfesten in men 1963 var festligheterna igång igen. Dans på torgets dansbana på lördagskvällen till Sonjas orkester från Höganäs. Så var dags för blomstertåget med karnevalsordförande Börje Gustavsson utklädd till polis i täten följd av Helsingörs Pige гарде. Senare på eftermiddagen höll kyrkoherde Allan Johansson en kort andakt under medverkan av Barkåkra sångkör. Kvällen avslutades med dans till kl. 23.00.



1964 lyckades föreningen få hit Roskildegarden, som bestod av ca 70 pojkar. Dessa uppträdde på torget med Tattoo. Våldigt uppskattat av den stora publiken.

Fredagen efter samlades ca 200 personer på Hotell Skälderviken till Kuskafesten, som blivit en tradition. Många agerande fick inte se så mycket av karnevalen och fick därför se en film från festtåget. Under kvällens lopp åt man, dansade och sjöng. Sture Svensson, som var organisatör, blev extra hyllad.

Följande år hade under våren många frivilliga arbetstimmar lagts på arbetet med den nya festplatsen. Egen klubbstuga och förvaringsrum hade uppförts. Det var Vallhallskonsortiet, som gratis upplåtit ett område mitt emot Errarps skola. Festligheterna denna sommar avslutades därför på den nya festplatsen "Valhall".



1966 ett fantastiskt år med många trevliga inslag och reklam för karnevalen i Sveriges Radios program "Sydkvarnen".

I februari 1967 konstaterades ett svidande bakslag rent ekonomiskt eftersom festligheterna 1966 avslutades i hållande regn. Man beslöt därför ställa in 1967.

1968 slog man sig samman med Skäldervikens Idrottsförening.

Orkestern Bato Harlem från Holland, Vedbäcksgården från Danmark



och Schaumburger Märchen från Tyskland deltog i Karnevalen, som blev en succé. På Valhalls festplats fanns nöjesfält från Stockholm och kända orkestrar spelade upp till dans. Ambitionen fanns för ett nytt karnevalståg 1970, men att skapa ett bättre



tåg än föregående år blev för svårt och 14 fantastiskt roliga men arbetssamma år var till ända. Otroligt många personer hade genom åren lagt ner ett stort arbete för genomförandet av Blomster och Karnevalsfesterna till mångas glädje inte bara för Skäldervikens befolkning.

Som dotter till karnevalsgeneralen Ivar Johansson fick jag uppleva de första blomsterfesternas förberedelser mycket påtagligt. Vagnarna var uppställda på vår gårdsplan och jag fick hjälpa till att klä dessa med lövruskor och pappersblommor. Här samlades också de fint utklädda agerande för vidare åktur runt i Skälderviken. Det var också spännande och roligt att själv få klä ut sig. Mor sydde mina dräkter. Alla kamrater var utklädda och vi har många härliga blomsterfestminnen från vår tonårstid med bl.a. dansen på torget, där vi tjejer dansade med varandra.

Kerstin Paulsson



Den nyanlagda parken vid torget.

Ett resultat av övervskottet från blomsterfesterna.

PS. Ett tack till er som lånat ut era kort från blomstefesterna. Och en uppmaning till er som har gamla kort i någon gömma, vi lånar dem gärna för "avfotografering" DS.

# Dynamitkupp i Skälderviken



Kan detta verkligen ha hänt i den fredliga idyllen Skälderviken. Ja, den 28 september 1945 utsattes Skäldervikens järnvägsstation för en sådan kupp. I vår forskning efter händelser och dokumentation över befolkningen dök detta reportage upp i NST. Stationsföreståndaren Karl Andersson var semesterledig och bortrest, men dottern var ensam hemma. Vid 2.30 tiden vaknade hon av en kraftig smäll, men trodde att det var en dörr som slog igen och somnade på nytt.

Dynamitarden kunde sin sak, för han eller de hade instoppat dynamit i nyckelhålet och hade med precision åstadkommit ett hål i kassaskåpet utan att några andra skador uppstod. Alla fönsterrutor var hela. I kassaskåpet förvarades mycket pengar denna dag eftersom det var utbetalning av löner och pension i slutet på månaden. Det var veckoavlöningsdag för Skånska Cementgjuteriets personal vid flygfältet i Barkåkra (Skånska flygflottiljen byggdes vid denna tid) och också för järnvägens personal. Tillsammans blev bytet 28.680 kronor, som var fördelat i lättväxlade pengar, 100 kr och 10 kr sedlar.

Den förste som upptäckte detta brott var stationskarlen Jörgen Paulsson, som kände krutlukten och förstod att något hänt.

Han alarmerade genast landsfiskalen i Ängelholm, som kom inom en halvtimme och senare anlände statspolisen från Malmö.

Stationsbyggnaden låg ju litet avsides och närmaste byggnad var hotell Hoppet, som då bara hade öppet sommartid, så risken att bli upptäckt var liten.

Tyvärr fanns inte något reportage om att detta brott klarats upp. Kanske någon som vet ?

Från hembygds- och släktforskargruppen  
Britt Bengtsson

## Bastu på Kobaden?

”Vadå Kobaden?” undrar väl många nutida Skälderviksbo. Ända in på 1950-talet gick det kor och betade på Sven Johns Udde. De Skälderviksbor, som gick ner och badade där, kallade därför badplatsen för Kobaden. Namnet lever fortfarande kvar bland barn och barnbarn till den tidens badare. En sentida besökare, som lirade fotboll på gräsplanen där nere, sa beundrande: ”Skälderviken är fantastiskt! Här finns både



Hunnabadstrand och Kobadcabana!” Under flera år har ett ganska stort antal Skälderviksbor framfört önskemål om en bastu på Sven Jons Udde. Ett projekt i tiden!

Med ett så stort intresse borde det inte vara svårt att samla en grupp som kan förverkliga projektet.

Skeldervikens Byalag fungerar som bekant på det sättet att de som brinner för en idé bildar en grupp som förverkligar idén.

Om du vill bilda en grupp, så tag kontakt med Torgny Bergström, tel 200 88. Han har namnen på ett antal personer, som uttryckt ett starkt intresse för ett bastubygge. Torgny förmedlar gärna namnen på dessa intresserade!

Rolf Malmström



## Ett praktfullt midsommarblomster.

Jättelokan, *Heracleum mantegazzeanum*, blommar nu vid midsommattid. Det är en praktfull blomma men kan inte rekommenderas att läggas under kudden på midsommarnatten. Risken är då att i stället för att drömma om den tillkommande får natten ägnas åt att behandla de brännskador som kan uppstå om växtens saft kommit i kontakt med huden och särskilt om huden sedan utsatts för solljus.



Exemplaret på bilden ovan växte i fjol på flygfältet och är ovanligt välutvecklat med sina mer än 20 blomflockar och en höjd på tre meter. Men den är inte ensam, längs Käggleån från Östra Kvarn och några kilometer uppströms växer den i tiotusental. Ett litet bestånd finns även vid Käggleåns utlopp i Rönne å och enstaka exemplar kan ses lite var stans. Jättelokan är införd till Sverige som trädgårdsväxt och som enskilt exemplar kan den upplevas som praktfull och dekorativ, men om den får gå i frö ger varje planta upphov till tusen nya och bildar snart täta och så gott som ogenomträngliga bestånd. Den är av Jordbruksverket klassad som växtskadegörare och skall bekämpas så att spridning förhindras.

Ansvarig för bekämpningen är den som har lokan på sin mark. Så vässa lien och hugg ner den innan den fröat av sig, men akta dig för växtsaften och i övrigt Glad Midsommar önskar Lars Flodmark sekreterare i Byalaget.



Fyra meter höga bestånd vid Käggleån

# Lingvallen

i en härligt lugn och fin miljö

Läger och kurser  
Lokaler att hyra  
Vandrarhemsboende  
Stugor



För prisuppgift och mer information kontakta oss på tel. 0431-20107 [www.lingvallen.se](http://www.lingvallen.se)  
Lingvallen, Lingvägen 19, 262 61 Ängelholm

**Personlig service**  
**Lokal förankring**  
**Snabba beslut**



**SPARBANKEN**  
**GRIPEN**

[www.gripen.se](http://www.gripen.se)

## **Skeldervikens Byalgs styrelse:**

Ordf. Thomas Brorsson, sekr. Lars Flodmark,  
kassör Torgny Bergström och gruppledarna.

## **Grupper och gruppledare:**

### **Grannsamverkan**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Lennart Rydberg | 209 97 |
| Thomas Brorsson | 201 91 |

### **Historia**

|                  |        |
|------------------|--------|
| Kerstin Paulsson | 208 39 |
| Torgny Bergström | 200 88 |

### **Miljö och Natur**

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Torgny Bergström  | 200 88 |
| Sven Erik Dalgren | 241 49 |

### **Senior**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Evy Jansson     | 202 30 |
| Maj-Britt Barte | 212 24 |

### **Strand och brygga**

|               |        |
|---------------|--------|
| John Edholm   | 215 09 |
| Lars Flodmark | 215 67 |

### **Tennis**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Johan Flodmark    | 45 17 74 |
| Birgitta Karlsson | 839 12   |

### **Trafik och kommunikation**

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Jan Jansson       | 202 30 |
| Kjell-Erik Olsson | 208 17 |

---

## **Studiecirklar:**

### **Släkt och hembygdsforskning**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Britt Bengtsson | 207 64 |
| Thomas Brorsson | 201 91 |

### **Digitalfotografering**

|                |        |
|----------------|--------|
| Lars Johnsson  | 216 15 |
| Ingrid Throell | 208 07 |

På vår hemsida **[www.skelderviken.se](http://www.skelderviken.se)** finner du  
e-postadresser, protokoll, m.m.



# Källan

Källvägen 5 SKÅLDERVIKEN Tel. 200 11

## Öppet alla dagar 9 - 20



Postservice

Service i vår butik



SVENSKA SPEL



DETTA NUMMER SPONSRAS AV

# Tryckservice

i Ängelholm AB

**VI TRYCKER:** Foldrar Broschyror Personaltidningar

Kataloger Offertmappar Presentationer Produktblad

Direktreklam Årsredovisningar Säljbrev

Bruksanvisningar Etiketter Handböcker

Medlemstidningar Informationsblad

Tidskrifter Affischer Flyers Kuvert

Brevpapper Fakturor Följesedlar



OFFSET OCH DIGITALTRYCK

METALLGATAN 17 B, 262 72 ÄNGELHOLM

TEL 0431-834 40 FAX 0431-834 50

E-MAIL TRYCKSERVICE@EKTV.NU