

# Hamnposten

januari 2025

SKÄLDERVIKEN - POMONA - LUNTERTUN



## *I detta nummer läser du om:*

Årsmöte i Byalaget

Vad händer med vår by

om Errarpsskolan förändras?

Uppföljning av Valhallsskogen

Trafiken till och från Skälderviken

Hälsingestugan på Vinkelvägen i Skälderviken

Banvaktens hjältedåd under julstormen 1902

Affärer genom tiderna

# GOTT NYTT ÅR till oss alla i Skælderviken, Luntertun & Pomona.

Ännu ett år har passerat revy och 2025 är här. Själv älskar jag tanken på nystart och känner att tiden vi står inför är full av möjligheter, det här är bara början!

Det finns mycket vi kan vara tack-samma för och det finns saker som vi vill förbättra och kanske rentav kämpa för. Engagemang är inte självklart men det är ett måste för Vi-känslan och därför vill jag slå ett slag för Skældervikens Byalag.

Byalaget har flera undergrupper och vi ser gärna att fler intresserar sig för dem och styrelsens arbete. Tillsammans håller vi koll på byns dagsform och vad som händer i vår omnejd. Vi skapar mötespunkter och träffar som bjuder in till aktiviteter. Vi är övertygade att möten över generationer skapar trygghet, åldern sätter inga gränser för vad vi kan göra tillsammans. Vi behöver därför dig som också förstår vikten av ett byalag. Ofta hör vi röster som

säger att de vill vara med och hjälpa till och det är nu, det är nu du behövs, det är nu du ska höra av dig och berätta att du vill och kan!

Tack till alla fina utdelare av Hamnposten, tack till alla grupper, föreningar, lokala företag och styrelsen för gott samarbete under året som varit. Ni är fantastiska, one of a kind! Må bäst!

God fortsättning & kärlek till byn

*Jonna Karlsson*



Snart vår! Då kan vi hitta den diskreta växten Gullpudra i Valhallsskogen.

## Hamnposten nr 1 - 2025

Årgång 26

Hamnposten delas ut till samtliga 671 hushåll i Skælderviken, 261 hushåll på Pomona och 110 hushåll i Luntertun norr om Varvsvägen.

Skickas också till medlemmar i Skældervikens Byalag i förskingringen.

Vi tar gärna emot artiklar och annat material från våra medlemmar.

Tack till alla som bidragit till detta nummer.

Torgny Bergström och Lars Sumner har sammanställt materialet.

# Årsmöte

Tisdagen 25 februari kl. 19 ÄSSS klubbhus.

Styrelsen och grupperna berättar om sina verksamheter under året som gått och planerna för 2025. Byalagets ekonomi redovisas och valberedningens förslag till ordförande, kassör och sekreterare presenteras. Övriga ledamöter i styrelsen är gruppledarna som utses av respektive grupp.

Senast 10 februari lägger vi ut årsmötesdagordningen och verksamhetsberättelsen på [www.skalderviken.se](http://www.skalderviken.se)

Genom ICA Källans försorg bjuder vi på  
kaffe, te, saft och en bulle.  
**Hjärtligt Välkomna!**

## Hej i havet!

Badsäsongen började i moll när Sven Jons udde tidigt i våras råkade ut för vandaler. Av någon anledning så hade några individer bestämt sig för att demolera mer eller mindre allt som var fastmonterat ute på bryggan.

Efter lite muttrande, så bestämde sig brygggruppen att nya bänkar och annat som slagits sönder fick nyttillverkas. Lagom till Majbålet var alltihopa färdigfixat och badstegen var sjösatt.

Sedan en tid tillbaka så har vi inte haft möjlighet att sälja fler graverade ”planikor”. De som ändå vill stötta bryggan, har i år haft möjligheten att swisha en slant för underhåll och annat.

Hitintills har ett tjugotal välgörare satt

in en slant och det tackar Byalaget allra ödmjukast för.

Det senaste tillskottet på Udden är en rejäl sittbänk som vi får njuta av under kommande säsong.

Hälsningar Brygggruppen

*Christian Carlsson*



# STORT TACK från Aktivitetsgruppen



**Spökvandringen** var välbesökt precis som föregående år. Inifrån skogen hördes ett och annat skrik från pärlbandet av ficklampsbeklädda besökare. I skogen stötte man ihop med julbocken, en och annan häxa, zombie eller annan varelse. Det bjöds på läskig häxbrygd och över öppen eld kunde marshmallows grillas.

**Skälderviken lyser** började med lyktpromenad från Errarps skola. Vilket härligt och långt lykttåg det blev. Väl framme på torget satte alla barnen sina lyktor och tände sina ljus av stearin eller med batteri. Ett fint sken lös upp och spred värme och kärlek till världen. Barnen lekte och föräldrarna minglade medan musik av kärlek ljöd över torget.

**Jul i Skälderviken** bjöd även i år på dans kring granen. Sångerna avlöste

varandra och deltagarna blev varmare och varmare. Raketerna fick avsluta dansen och därmed var jul i Skälderviken invigd. Korvgrillningen var i full gång, lotter såldes och pysslet och fikat i församlingshemmet var välbesökt.



Med dessa rader vill nuvarande Aktivitetsgrupp tacka för dessa år. Tack till alla er som har slutit upp och deltagit på våra aktiviteter genom åren! Känner någon av er att dessa aktiviteter ska leva vidare, hör av er för att ta stafettpippen vidare. STORT TACK från oss i aktivitetsgruppen.

*Johanna Scotte*





Skälderviksbon Johan Ekroth har synpunkter:

## *Vad händer med vår by om Errarpsskolan förändras?*

För drygt tre år sedan upptäckte vi en plats som hade allt. En lugn och trygg by alldeles invid havet. Med de saker som man behöver i vardagen inom promenadavstånd: fritidsaktiviteter, affär och skola. Och en bykänsla manifesterad av människor som säger hej till varandra, oavsett om man känner varandra eller inte. Det var dessa orsaker, denna bykänsla som gjorde att vi lämnade Stockholm och flyttade till Skälderviken.

En viktig ingrediens i denna bykänsla är Errarpsskolan. Som boende i Skälderviken ser vi hur vår skola är så mycket mer än bara en utbildningsplats. För barnfamiljerna är skolan navet i gemenskapen. Det är där våra barn växer upp tillsammans, där föräldrar möts och skapar en samhörighet som lever året om.

Nu står vi inför kommunens planer att flytta mellanstadiet till Adolfsfält. Ett beslut som riskerar att slå sönder den samhörighet som byggts upp under

generationer. Kommunen hävdar att förändringen ska ge effektivare resursutnyttjande och bättre förutsättningar för lärande. Men är det verkligen så?

I Gislaved, där man genomförde en liknande omorganisation, blev resultatet det motsatta. Skolresultaten sjönk och antalet behöriga lärare minskade. Men för oss i Skälderviken handlar det om mer än bara utbildningskvalitet. Det handlar om hela byns själ och framtid. Vår byskola har i generationer varit central för gemenskapen här. När barnen springer på skolgården, när vi samlas till skolavslutningar eller när föräldrar möts vid grunden - det är så jag känner av bykänslan i vardagen. En skola är inte bara en byggnad med klassrum, det är en plats där byns historia möter framtiden.

Den planerade förändringen innebär också betydande praktiska utmaningar. Med längre skolväg ökar biltrafiken. Kommunen planerar för att 9-10-åringar ska cykla om de bor i den centralort

som Skälderviken tillhör. Men med upp till fem kilometers cykelväg för Skäldervikens barn, kommer många att behöva skjutsa sina barn, vilket inte bara påverkar miljön utan också barnens möjlighet att röra sig fritt i sitt närområde. För oavsett om cykelvägarna ser fantastiska ut på en powerpointpresentation, är det inte ens många vuxna i Ängelholm som cyklar när det regnar från sidan i januari. Och den familj som har barn i olika åldrar, får en än mer komplicerad vardag när syskonen går på olika skolor.

Även vårt lokala näringsliv påverkas. ICA Källan, som är en viktig servicepunkt, riskerar att förlora kunder när det naturliga flödet av människor minskar. När en sådan central mötesplats försvagas, påverkar det hela byns attraktionskraft och livskraft.

Det enda hållbara argumentet för kommunens förslag är att det blir enklare att fylla den nya skolan i ett drag. Övriga argument bygger på teoretiska antaganden utan förankring i verkligheten. Frågan vi måste ställa oss är: Ska administrativa fördelar väga tyngre än levande lokalsamhällen?

Vi är många som ser värdet i att behålla Errarpsskolan som en komplett F-6

skola. Vår arbetsgrupp har redan träffat samtliga politiska partier och samlat in 1500 underskrifter som överlämnades till Familje- och utbildningsnämnden under ett fackeltåg med 300 deltagare. Och vi har fått vissa framgångar - flera partier som var inledningsvis positiva till förslaget har nu ändrat ståndpunkt. Men kampen fortsätter. Genom insändare, debattartiklar och direkta möten arbetar vi för att rädda våra byskolor. Vi är övertygade om att en levande byskola är avgörande för ett livskraftigt Skälderviken. Det handlar inte bara om utbildning - det handlar om vilken typ av samhälle vi vill ha. En kommun som värnar sina byar, eller en där allt centraliseras för administrationens skull? För Errarpsskolan är mer än bara en skola - den är hjärtat i vår bygemenskap. Och utan en levande skola riskerar vi att förlora det som gör Skälderviken till den speciella plats den är - vår unika bykänsla och gemenskap.

- \* 1500 namnunderskrifter har samlats in
- \* 300 personer deltog i fackeltåget
- \* Flera partier har ändrat ståndpunkt
- \* Följ utvecklingen på [engelholmsgrundskolor.se](http://engelholmsgrundskolor.se)

## Möte med Valhallskonsortiet 4 juli 2024

Från Valhallskonsortiet:

Mats Bengtsson, Boel de Maré

Från Byalaget:

Torgny Bergström, Thomas Lidén

Mats och Boel berättade att de hade fel i bedömningen av behovet av information om avverkningen i våras, att bara berätta för ägarna till fastigheterna på Bjällerödsvägen som gränsar till skogen. Här menar de att de skulle gått ut mycket bredare till befolkningen i hela Skälderviken. Valhalls skogen är något som verkligen berör alla i byn. De vill alltså ha en dialog med framför allt Byalaget i Skälderviken för en förankring. Deras tankar är att avsätta ett område ungefär från den gamla festplatsen ner mot Bjällerödsvägen för bebyggelse av ett seniorboende.

Mats och Boel frågade oss vad vi trodde skulle kunna finnas mer behov av i byn, till exempel tandläkare, vårdcentral. De berättade om debaclet för ett antal år sedan när ett förslag togs fram att bygga ett jättekomples på upp till 8–10 våningar. Men dagens tankar handlar om tre våningar högt.

Om deras planer får gehör i alla instanser är målet att sälja resten av skogen till kommunen.

De har även planer på att arrendera ut

mark till ägarna av fastigheterna utefter Bjällerödsvägen. Alltså ungefär 5 meter från tomtgränsen mot skogen. Några fastighetsägare gör det redan idag. Frågan vi ställde var: Vad händer när/om kommunen tar över skogen – följer arrendet med då eller?

Svaret blev att arrendet skulle löpa på ett år i taget

De är 20 delägare i konsortiet och alla 20 måste vara eniga i varje beslut om försäljning av någon del av konsortiets mark.



Den här bilden visar vilket område det gäller. Men båda säger att området är större än det som troligen kommer att bebyggas. De poängterade att bokskogen inte skulle röras.



## Trafiken till och från Skälderviken

I den förra Hamnposten presenterade vi två Ängelholmsförslag med tanken att de skulle publiceras på kommunens hemsida och att vi via röstning skulle tala om vad vi tycker.

Tyvärre valde kommunen att inte publicera med stöd av angivna riktlinjer. Men frågorna fick i alla fall uppmärksamhet både av alla oss som dagligen är berörda och av kommunens tjänstemän och folkvalda.



När det gäller ”Kyrkstigen” hänvisar man till att marken ägs av PEAB och att man ska uppmana ägarna att åtgärda. Till vår och allas glädje blev vägen åtgärdad och är nu i gott skick.

”Flaskhals och Trafikfara”, korsningen Valhallsvägen – Kungsgårdsleden/Barkåkravägen. Här har kommunen meddelat att det är Trafikverket som äger frågan och måste lösa problemet.

## Trafiken till och från Gamla hamnen

Detta är en fortsättning på Ängelholmsförslaget med rubriken Gamla hamnen - Brofästet. Vi arbetar vidare med den delen av förslaget som rör trafiken. Tre intressenter är inblandade, Byalaget, Kommunen och Föreningshamnen.



# Historien om Hälsingestugan på Vinkelvägen i Skälderviken



Huset uppfördes av Reinhold Bjerling 1953. Reinhold Bjerling var vår farfar, Han härstammade från en lantbrukarfamilj i trakten av Åstorp, där familjen drev ett småbruk, Björnekulla 3. Som vuxen etablerade han sig i Hässleholm där han blev ”Hässleholms nöjespappa”. Han ägde där nöjespalatset Björksäter.

Han hade en anknytning till Skälderviken då han under en tid drev Hotell Skälderviken.

Enligt vår far Gunnar Bjerling, som var äldst i en syskonskara av sex barn, var stugan en så kallad Hälsingestuga. Den hade stått som ett utställningshus på en boutställning i Helsingborg. Den demonterades, fraktades till Vinkelvägen i Skälderviken och monterades där upp igen 1953 på en tomt som farfar köpt. Reinhold Bjerling dog året därpå och stugan var sedan i vår farmor Ellen Bjerlings ägo fram till 1975 då den köptes av vår far Gunnar Bjerling för 75 000 kr.

Stugan var täckmålad i brunt med gula fönster och gröna fönsterbrädor. Den avlutades 1979–80 och behandlades med brun täcklasyr. Fönstren blev vita och fönsterbrädorna blåa.

Till att börja med fanns endast kall-

vatten. Senare installerades en varmvattenberedare. Torrdass fanns på tomten. På baksidan av huset, mot vägen, fanns en jordkällare som nyttjades flitigt. All mat förvarades här.

Boytan var 32 kvm och rymde ett stort rum, ett sovrum och kokvrå. Stora rummet hade öppet upp inock. Därtill fanns ett loft som fungerade som sovplats för släktens alla barn. Det var inte ovanligt att flera familjer om somrarna samsades om utrymmet tillsammans med vår farmor under 50- och 60-talen. Stugan var i vår fars ägo fram till 2005 då den köptes av Bernt Bengtsson, ägare till Vinkelvägen 55.

Därefter installerades toalett och dusch inomhus i det utrymme som tidigare var kokvrå. Köksfunktioner (vask, spis, kyl, skåp mm) integrerades i stora rummet. Avloppet gjordes vid, tidigare gick spillvattnet från köksvasken ner i en stenkista.

Under tiden Ellen Bjerling ägde stugan anlades en altan mot havet. Hon tog hjälp av manskapet på FBU-lägre som låg nedanför stugan mot järnvägen för att frakta tunga cementsäckar uppför backen till huset. Hon betalade med öl! Stugan bytte åter igen ägare 2020.

*Anita Bjerling-Palmström*

# Hälsingestugan fick nytt liv på Orust

Fastigheten på Vinkelvägen 37 fick ny ägare 2020. Det ledde till att Hälsingestugan bjöds ut till försäljning mot avhämtning, eftersom den nye ägaren bara var intresserad av den attraktiva tomten.

Köpare av stugan blev Tommy Andersson med familj från Orust i Bohuslän. Så här berättar han om förvärvet:

Vi har lagt många timmar på att laga det som varit dåligt och gjort otaliga tunga lyft för att demontera, frakta och återuppföra stugan. Eftersom en av de stora väggarna var skadad av röta be-

stämde vi oss för att justera planlösningen något. Vi förlängde en vägg för att skapa mer boyta och gjorde en öppning mot framsidan. Samtidigt ville vi fullt utnyttja det inköpta materialet och såg då möjligheten att bygga en stor veranda. Den kommer att bli en perfekt plats för att njuta av sommarkvällarna. Vi har bevarat så mycket som möjligt av stugan, från plankor till detaljer och inredning. Det enda som inte användes var sådant som helt enkelt var för dåligt. Stugan har exempelvis fått ny luftvärmepump, el, vatten och avlopp.





## Banvaktens hjältedåd under julstormen 1902



I september 2013 fick vi i fiskeläget besök av Skelderviksprofilerna Lennart och Siv Broman.

Lennarts farfar Karl-August Svensson var lagbas på del av järnvägsbygget i Ängelholm som färdigställdes 1885. Karl-August erbjöds därefter jobb som banvakt på sträckan mellan järnvägs-

bron (som då var en svängbro) över Rönne å och ut till Vejbyslätt. Han fick bland annat som uppgift att vara brovakt och byggde sig ett hus invid bron där han bosatte sig med hustrun Bina. De fick så småningom 14 barn som alla bodde i brostugan under en period.

Men där var ett litet problem. På andra sidan bron/ån så började sträckan som gick vidare förbi Ängelholm och söderut. Banvakten på den sträckan hette också Karl-August Svensson! Administrativt så kunde det ställa till en del så baningenjören som var övergripande boss tyckte att –”Du Karl-August som bor vid och sköter bron, du får byta namn till Broman!” Och så blev det.

Enligt Lennart som alltså är sonson till

Karl-August så utspelade sig följande dramatik vid jultid 1902.

Det var en isande kall vinter. Rönne å låg frusen. En av de värsta vinterstormarna i Skälderviken slog till hänsynslöst. Bland annat så arbetade sig havet igenom klitterna och skapade en ny öppning mellan ån och Skälderviken, mitt emellan nuvarande Klitterhus och södra piren. Vattnet i ån steg, isen bröts upp, isflaken for över ån och fick till slut järnvägsbron att kollapsa.

Men järnvägsspåren hängde kvar över ån. Det var tidig morgon, kolsvart, ryttande vind, minusgrader.

Karl-August visste att det snart skulle

komma ett tåg från ängelholmssidan och passera över bron, men all kommunikation med Engelholms station var bruten.

Karl-August spottade i nävarna och ålade sig ut på den hängande rälsen och hasade sig över till andra sidan, sprang sen allt vad han kunde på banvallen mot järnvägsstationen och fick stopp på tåget som just skulle starta med alla sina passagerar- och godsvagnar!

*Thomas Allercrantz*

(Det finns en bok ”Storm över Skälderviken” av Gudrun Langenheim, där det också berättas om samma storm.)



### Skälderviksbron

Järnvägsbron för Västkostbanan, byggdes 1884 och byggdes om 1897, eftersom spannen var för klena för statsbanornas materiel. Spannen såldes då för att användas till andra broar. 1947 tillkom en ny bro, efter en ettårig byggtid då tågen gått på en provisorisk militärbro intill. Hastigheten kunde nu ökas från 40 till 100 km/t.



## Affärer genom tiderna



Välkommen till Församlingshemmet vid torget i Skälderviken tisdagen 6 maj kl. 14  
Där visar Historiegruppen bilder och berättar om affärer som funnits i Skälderviken



Valhallsvägen 62.

Här har funnits speceriaffärer, fotoaffär, blomsteraffär, och lite annat mellan åren 1920 till 1968.

Centralvägen 1 är också en adress som hyst många affärer.







Barrvägen 9.  
Margit Nilsson väger upp  
apelsiner.

Valhallsvägen 46.  
Utanför Michaelsons  
affär sitter Frideborg  
Salander med en väninna.



Valhallsvägen 46.  
Interiör från den första affären som drevs av Helge Bengtsson.

**Vill du se många fler bilder och höra spännande historier  
om affärerna i Skälderviken?  
Kom till Församlingshemmet tisdagen 6 maj kl. 14.**

### Biblioteket meröppet varje dag

Ni vet väl att Skäldervikens bibliotek är Meröppet? Det betyder att man kan komma in på biblioteket med hjälp av sitt lånekort även när vi inte är på plats. Vardag 15 - 22, lördag - söndag 07 - 22. Hämta och lämna böcker, läsa tidskrifter, spela spel eller kanske plugga.

Kom in till oss på biblioteket så berättar vi mer!

Varmt välkomna!

Ingela och Cecilia



Övriga öppettider:

Måndag 10-12, 13-18

Onsdag 10-12, 13-18

Fredag 9-11.30, 12.30-16

VÄRNA OM DIN SÄKERHET  
TECKNA DIG PÅ LARMLISTAN!



Grannsamverkan

SKÄLDERVIKEN, POMONA, LUNTERTUN

Via epost får du – utan kostnad:

- Information om misstänkta aktiviteter i området
- Möjlighet att själv rapportera sådan verksamhet
- Tips på hur du skyddar din bostad mot inbrott
- Regelbunden information från Polisen om begångna bostadsinbrott

Anmäl ditt intresse genom att mejla: [anders.rehn3@gmail.com](mailto:anders.rehn3@gmail.com)

Tala om att du är medlem i Skeldervikens byalag, så får du följande rabatter:

COLORAMA - 20% på lagerförd färg och lagertapeter

FLÜGGER - 20% på hyllpris på alla Flüggers varor.

(Byalaget får dessutom 5% klubbstöd)

NORDSJÖ - 20% på färg och 10% på övrigt.

• Affischer • Broschyrer • Kataloger • Visitkort • Produktblad • Menyer • Prislister • Foldrar • Skyltar

## Snabbt, ekonomiskt, enkelt och proffsigt

Vi erbjuder företag och privatpersoner digitaltryckstjänster av absolut toppkvalitet. Digitaltryck är det optimala alternativet för såväl små- som mellanstora tryckserier där tidsaspekten och ekonomin står i fokus, utan att man för den sakens skull ger avkall på kvaliteten. Digitaltryck medger också stora möjligheter att på ett enkelt sätt personifiera olika trycksaker.

Flera av våra kunder har upptäckt och insett fördelen med att digitaltrycka hela eller delar av deras marknadsföringsmaterial hos oss. Vi har också ett stort sortiment exponeringsmaterial t ex olika varianter av roll-ups, bildväggar, skyltar, pelare, diskar, broschyrställ m.m.

*– Prova oss och prova på digitaltryckets möjligheter, vi lovar att du kommer att bli positivt överraskad.*



Tryckservice AB

Metallgatan 21 C, 262 72 Ängelholm Tël. +46 (0)431-834 40 Fax +46 (0)431-834 50

[www.tryckservice.nu](http://www.tryckservice.nu)

ICA  
nära

# Källan



Öppet 8-20

## Skeldervikens Byalags styrelse

Ordförande	Jonna Karlsson	070 300 05 20
Sekreterare	Karin Dacke Thall	073 390 67 61
Kassör	Elisabeth Sandblom	070 821 17 79
Aktivitetsgruppen	Johanna Scotte	073 394 49 07
Bryggruppen	Christian Carlsson	073 633 42 10
Byastugegruppen	Inga-Lill Charlesson	070 256 38 42
Granssamverkan	Mats Holm	070 942 14 30
Larmlistan	Anders Rehn	076 890 68 51
Historiegruppen	Kerstin Paulsson	070 302 08 39
Redaktionsgruppen	Torgny Bergström	073 412 00 88
Gamla hamnen-gruppen	Boel Areskoug Bengtsson	070 666 19 58



skeldervikens  
\_byalag

Kontakta byalaget på:  
[byalaget@skelderviken.se](mailto:byalaget@skelderviken.se)

### Gillar du det vi gör?

Det enklaste sättet att visa det är att bli medlem i Skeldervikens byalag.

Det kostar 100 kronor per år, och då är hela familjen med.

Du får vår tidning Hamnposten i din brevlåda, två nummer om året, var i världen du än bor. I den kan du bland annat läsa om aktiviteter som vi gjort och vad som komma skall.

Bankgiro 5699 - 9717

Swish 123 374 88 86

Skriv till ditt namn och adress  
när du gör din betalning.

Swisha  
Medl.avg.  
100 kr/år/fam.



**Skeldervikens Byalag**

[www.skelderviken.se](http://www.skelderviken.se)